

JUNGLE BOEK



STICHTING HUTTENBOUW

Maandag 10 augustus 2015

De voorzitter vertelt..

Wat een mooie dag

Vanmorgen toen ik heel vroeg mijn ogen open deed wist ik het al direct..... het wordt een mooie dag.

Snel poets ik mijn tanden, kleed me aan en pak mijn tas mee. Hup op de fiets naar de huttenbouw.

Ik kom als één van de eersten aan op het veld en het is nog heel erg stil. De vogels zingen zacht het mooiste lied maar ik kan niet wachten tot ik het geluid van jullie hamers eindelijk weer zou horen.

Om half negen stonden de eerste kinderen al voor het hek te wachten en om half tien stond alles helemaal vol. Na het praatje en de kunsten van Marcel konden we eindelijk naar binnen. Snel hadden jullie allemaal een plekje gevonden en waren de ouders weg gestuurd zodat we echt konden starten.

Binnen een kwartier na het doorknippen van het lintje was de houtstapel bijna volledig weg en kon het timmeren eindelijk beginnen. Met rake klappen werden de soms wat harde planken tegen elkaar getimmerd en ontstonden de mooiste hutten.

Timo uit wijk B was al aan het bedenken hoe de eerste verdieping op zijn hut er uit moest gaan zien en Angelique uit wijk F hoopte al op grote potten roze verf. Om twaalf uur zag ik de eerste bouwvakkersmenu's voorbij komen en de geurtjes van al dat lekkers maakte mij ook erg hongerig. Snel ben ik ook maar aangesloten bij de frietkar.

Na de schaft werd er nog even druk getimmerd en aan het einde van de dag was de reuze berg hout veranderd in een beginnende stad. wat kunnen jullie timmeren zeg Toppertjes.

Ik vond het een feestje vandaag en zie jullie morgen weer voor dag twee. Ik besluit met de mooie woorden van mijn ouders..... Vanavond snel gaan slapen want dan is het snel morgen.

Groeten Michel Linting
De voorzitter.

Activiteiten Dinsdag

Jullie zijn allemaal weer welkom om 09.30, half tien dus.

Om 12.30, half een, leggen we het werk even stil om te schaften. De bonnen voor het bouwvakkers menu kan je voor €2,75 afhalen in de witte tent!

Om 15.00, drie uur, komt onze stadsraad bij elkaar en om 15.30, half vier, gaan jullie naar huis.

En vergeet geen handoek mee te nemen en kleding die nat mag worden, want er staat een leuke activiteitenmiddag op het programma!



HOERA! Er is er een jarig..!

Ja, ja.. Er was er een jarig!

Isa uit wijk E is gisteren 10 jaar geworden! Haar cadeau? Ze mocht samen een van onze vrijwilligers de Huttenbouw 2015 openen en uiteraard werd ze toegezongen door alle kinderen!

Ben jij vandaag of deze week jarig? Loop naar de Studio naast de ingang, dan zetten wij het in het Jungle Boek!



Huttenbouw's Got Talent

ROARRR..! Kan jij net zo goed zingen als Katy Perry? Heb jij betere dans moves dan Michael Jackson of kan jij een nog spectaculairdere goochel truc dan Hans Klok?

Geef je dan voor dinsdag middag 15.00, drie uur, op in de witte tent bij Danielle voor Huttenbouw's Got Talent!

Er zijn maar 15 plaatsen vrij, dus wees snel!

De voorrondes vinden plaats op woensdag om 10.30, half elf!

Komt dat zien!

Energiedranken

Zoals het vanmorgen al is gemeld door Marcel, energiedranken zijn tijdens de Huttenbouw NIET toegestaan!

Drink met de warmte wel genoeg limonade, sap of water om fit te blijven tijdens dit warme weer!



Journal

Het Huttenbouw
Journal..

Elke dag om 19.15 op
AlphenStad TV!

In de verkoop..! Te koop..!

Donderdag is de langverwachte markt weer! Wil jij alvast laten zien wat je gaat verkopen?

Lever voor woensdag 10.30, half elf, je advertentie in in de Studio. Dan plaatsen wij het in het krantje van donderdag!

En vergeet niet:

- geen dieren, kaarsen, dartpijltjes, steekwapens en aanstekers;
- niet duurder dan €0,50!